

# Kuba

## gaat naar bed

door **Jeroen Aalbers**  
met illustraties van **Stefan Tijs**



Kuba heeft een kleurplaat  
en heel veel kleuren krijt.  
Hij is net lekker bezig als papa zegt:  
Opruimen Kuba, aapjesbedtijd!



Maar ik ben nog niet moe, zegt Kuba,  
en ik zit zo fijn te kleuren.  
Kom Kuba, zegt papa, naar je bed.  
Nee, nu niet gaan lopen zeuren.



Hop-hop-hop, in je pyjama.  
Schrob-schrob-schrob, poets je tanden.



Psss-psss-psss, nog even plassen.  
Sop-sop-sop, was je handen.



Ga maar liggen,  
dan stop ik je lekker in.  
Zo, je hoofd op het kussen  
en de dekens onder je kin.

Maar Kuba wil nog steeds niet slapen.  
Papa zegt: Toe jongen, werk nou mee.  
Zal ik een verhaaltje voorlezen?  
Ja, dat is een goed idee!



Het is een verhaal over een gorilla,  
een orang-oetang en twee bavianen.  
Samen vliegen ze de wereld rond  
in een helikopter van bananen.





**Verder lezen?**

**Bestel het boek in de webwinkel  
of word lid van de Borre Leesclub  
om de boeken met korting  
te ontvangen.**